

Snertrit

door Evert - 23 maart 2019

Het was even wennen een snertrit eind maart. Normaal gesproken is het rot weer, koud, regenachtig, beetje sneeuwresten. Dat was de oorspronkelijke datum ook zo. Dus uitstel tot 23 maart.

Het was ook even wennen, een snertrit zonder captain Ron. Ziek, zwak misselijk. Kan gebeuren maar eigenlijk niet op de dag dat ons motor seizoen feitelijk begint.

Het was ook even wennen zonder de vaste kok door de jaren heen van onze overheerlijke snert. Cees is er helaas niet meer, heeft een mooi plekje in de hemel, zeker en vast.



De "keukentrap toespraak" - deze keer door Evert

Misschien mede door het prima weer, 12 graden bij vertrek oplopend tot circa 15 graden. Er waren meer dan 50 aanmeldingen, alleen Simon ontbrak bij de start vanwege een kapotte accu. Halverwege dankzij ANWB en Motoport Almere toch nog aangehaakt met zijn imposante Ducati Diavel. En ze kwamen weer van heinde en verre. Mooi toch die trouw en het was de 20. editie alweer.



Tussenstop - even de benen strekken en motoren bekijken

Captain Ron dus ziek, co-Evert hield het praatje vooraf en rond half 12 zette de stoet zich in beweging voor een tocht uitgezet door chef routeplanner Martijn.

Een juweeltje weer door de bossen rond Ermelo/ Putten en Garderen en het buitengebied van Kootwijkerbroek en Stroe waar naast prachtige optrekjes ook de vrije uitloop kippen liepen te scharrelen.

Bij parkeerplaats van de Zeumerense Plas was de dropjes stop, zonder Sandra. Echter anderen namen haar taak over.

Ruim twee uur na vertrek werd Ermelo weer bereikt voor een kop dampende snert, gekookt door chef kok Roy van De Rimboe, helemaal TOP!

Dank een Martijn, Marijke voor de taarten en dames die mee hielpen in de keuken! Op naar de 21. editie, wanneer? Toch weer laatste zaterdag januari 2020 of toch maar maart?



Snert rit - en zoals altijd erg gezellig